

[View this email in your browser](#)

Het Labyrint

Dag mantelzorger, partner, zoon, dochter, kennis of familielid van iemand met dementie, ...

Op woensdagavond 21 september gaat ons volgend praatcafé 'Eeuwig schuldgevoel?!' door.



Mantelzorgers hebben dikwijls het gevoel tekort te schieten.... Schuldgevoelens treden vaak op. “Doe ik wel voldoende? Moest ik het niet anders aanpakken? Reageerde ik niet te fel?”, er is altijd wel iets waarover men zich schuldig kan voelen. Van waar komen deze gevoelens? En vooral hoe ga je hier het best mee om?

Deze avond biedt Chris Vynckier, coördinator ethiek en dementie, ons een kader aan om deze gevoelens te plaatsen en reikt ons tips aan om deze emoties wat los te laten.

Nadien is er, zoals steeds, ruimte voor vragen en kan er nagepraat worden.

Op woensdagavond 21 september bent u vanaf 19u van harte welkom in WZC Avondrust, de Manlaan 50c, 8490 Varsenare. De inkom is gratis. Bij voorkeur inschrijven via dementiecafehetlabyrint@gmail.com, graag vóór 20 september. Tot dan!

Het Labyrint

praatcafé dementie

Eeuwig Schuldgevoel?!

door Chris Vynckier

coördinator Ethiek en dementie WZC

Klaverveld.

Woensdag 21 september 2022 om 19u30
WZC Avondrust, de Manlaan 50 c, 8490 Varsenare

inkom gratis

bij voorkeur inschrijven voor 20 september via
dementiecafehetlabyrint@gmail.com

www.hetlabyrint.info
ook op facebook

De Praatcafés dementie West-Vlaanderen vinden privacy belangrijk.

[Lees meer hierover in ons privacy beleid.](#)

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

[Schrijf je dan uit door hier te klikken.](#)



